

Zondag 17 januari 2021

Beste mensen,

Wat een week was het: eerst de aankondiging van de verlenging van de lockdown en daarna de val van het kabinet. We kunnen nu niet meer zeggen dat politiek saai is... Ondertussen mogen we blijven vertrouwen dat ons land goed bestuurd zal blijven worden tot aan de volgende verkiezingen.

Waar u ook op mag vertrouwen, is dat we als kerk ons best blijven doen om kerk te blijven in deze periode. Maar hoe langer we elkaar niet kunnen ontmoeten op zondag in de kerk, hoe belangrijker het wordt om de hele week door naar elkaar te blijven omzien. Wij als voorgangers en mensen van het pastoraat doen ons best, maar we kunnen en zien niet alles. Dus bij dezen doe ik nogmaals de oproep: is er iets aan de hand bij jezelf of iemand anders, heb je ergens hulp bij nodig of wil je gewoon even een luisterend oor? Via telefoon, mail of whatsapp zijn we altijd bereikbaar.

Morgen is er weer een uitzending vanuit de kerk, te bekijken via kerkdienstgemist.nl en te beluisteren via kerkomroep.nl. Ikzelf zal uw voorganger zijn.

Op 24 januari zou Heleen Vrijhof bevestigd worden als ouderling om plaats te nemen in de landelijke synode van de Protestantse kerk. Nu is ze nog als diaken vertegenwoordigd in de classis Groningen/Drenthe. Deze bevestiging wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum.

Ondertussen gaan er ook veel dingen wel gewoon door, zoals de actie Kerkbalans. Als het goed is heeft u de envelop weer ontvangen.

Donaties voor de verschillende collectes kunt u nog steeds doen via de Givtapp.

Informatie over zowel Kerkbalans als Givt vindt u uiteraard op de website.

Wat ook doorgaat – en u zult er misschien nog lang niet bij stilstaan – is de 40-dagentijd.

Langzaamaan druppelen er via mail en nieuwsbrieven alweer initiatieven binnen, want we moeten op tijd beginnen met de voorbereidingen. Heb jij ook een goed idee of een bepaalde wens? Laat het ons weten, wie weet kunnen we het uitvoeren.

Vorig jaar zeiden we nog: 'de kerk leeg met Pasen? Dat gaat vast niet gebeuren!' Nu is het eerder andersom: 'de kerk vol met Pasen? Dat gaat vast niet gebeuren.' Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen.

Ik sluit af met [een lied, een klassieker](#). Ik vind het een troostende gedachte dat God met ons meegaat, hoe 2021 ook verder zal verlopen.

Een fijne zondag gewenst!

Hartelijke groet,

Esther de Vegt-Uiterwijk Winkel

Kerkelijk werker protestantse gemeente Vries